

ΦΙΛΑΝΩΡΨΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΩΝ ΠΤΩΧΩΝ

ΕΤΟΣ ΙΑΡΥΣΕΩΣ 1964

ΤΕΥΧΟΣ 39^ο Ιανουάριος - Ιούνιος 2024



ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ο ΕΛΕΗΜΩΝ
Ο ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΩΝ ΠΤΩΧΩΝ

ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1964

e-mail: merimnatonptoxon@gmail.com
site: merimnatonptoxon.gr

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ

Έτος 2024

Τεύχος 39^ο

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

Φιλανθρωπικό Σωματείο
ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΩΝ ΠΤΩΧΩΝ
Α. Μ. 734 (3793)
Απόφ. Πρωτ. Θεσ/νίκης
3399/1964

ΕΔΡΑ

Έθνικής Άμυνης 22
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 546 21
Τηλ: 2310 233 548,
Fax: 2310 233 548

**ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ
ΟΜΑΔΑ**

Ίωακείμ Χαμαμτζόγλου
Έλένη Διαμαντοπούλου
Ίσιδώρα Διακίδου
Παναγιώτης Αναστασιάδης

Τιμή φύλλου: 1 εύρω

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΤΡΑΠΕΖΩΝ
ΕΘΝΙΚΗ
213/296025-73
ΠΕΙΡΑΙΩΣ
5211-036427-751
ALPHA BANK
846002002000196
EUROBANK
0026.0704.06.0200217643
Γιὰ τὶς καταθέσεις εἰσφορῶν,
δωρεῶν καὶ συνδρομῶν σὲ πί-

στωση τῶν παραπάνω λογαριασμῶν τοῦ Σωματείου, παρακαλοῦμε νὰ ἀφήνεται μήνυμα μὲ τὸ ὄνομά σας καὶ τὸ ποσὸ στὸ τηλέφωνο 2310 233 548, γιὰ νὰ σᾶς στέλνουμε τὴν ὁφειλόδεμνη ἀπόδειξη.

Ταχυδρομικὲς ἐπιταγὲς μπορεῖτε νὰ στέλνετε στὸ ὄνομα τοῦ κ. Ίωακείμ Χαμαμτζόγλου καὶ στὴ διεύθυνση Έθνικῆς Άμυνης 22, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 546 21. Ἐπίσης στὴν περίπτωση ποὺ ἐπιθυμεῖτε νὰ προσφέρετε χρήματα ἀπὸ τὸ σπίτι ἢ τὸ γραφεῖο σας, μπορεῖτε νὰ τηλεφωνεῖτε στὸν κ. Βασίλειο Τσιτσόλκο, στὰ τηλέφωνα 2310 927 440 καὶ 6937 092 430.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ίωακείμ Χαμαμτζόγλου,
Πρόεδρος
Έλένη Διαμαντοπούλου,
Αντιπρόεδρος
Ίσιδώρα Διακίδου,
Γ. Γραμματέας
Βασίλειος Τσιτσόλκος,
Ταμίας
Παναγιώτης Αναστασιάδης,
Μέλος
Σταύρος Θεοδωρίδης,
Μέλος
Κωνσταντίνος Αθανασίου,
Μέλος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Μήνυμα τοῦ Προέδρου σελ. 3

Δραστηριότητες σελ. 4 & 8



Άφαρεῖς Έργάτες
σελ. 5 & 9 & 12

Αρθολόγιο Συμβουλῶν Αγίων Γερότων σελ. 11



*Τὸ ἀγάντα τὸ καλὸν
ηγάπισται σελ. 14*

*Ο Άναστας Κύριός μας
νὰ λαμπρύνει τὴ ζωή σας,
μὲ τὸ ἀνέσπερο φῶς
τῆς Άγιας Του Άναστασεως
παρηγορῶντας, στηρίζοντας
καὶ χαροποιῶντας ἐσᾶς
καὶ τὶς προσφιλεῖς οἰκογένειές σας...*





Μήνυμα τοῦ Προέδρου τοῦ Διοικητικοῦ Συμβουλίου τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Σωματείου μας «ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΩΝ ΠΤΩΧΩΝ»

Άγαπητά μας μέλη, δωρητὲς καὶ φίλοι,

Ἡ χρονιὰ πού διανύουμε ἀποτελεῖ σταθμὸ γιὰ τὸ Σωματεῖο μας. Πέρασαν 60 χρόνια ἀπὸ ἐκείνη τὴν εὐλογημένη ἀρχή, τὸν Μάιο τοῦ 1964, ὅπου οἱ ἐμπνευστὲς καὶ πρωτεργάτες τῆς «ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΩΝ ΠΤΩΧΩΝ» ἀρχισαν ἐπίσημα τὸ ἔργο τῆς ἀγάπης καὶ τῆς φροντίδας στὸν συνάνθρωπο.

60 χρόνια (1964-2024) συνεχοῦς ἔργου καὶ προσφορᾶς στηριζόμενα στὴν συνδρομὴ μελῶν, δωρητῶν καὶ φίλων γιὰ νὰ καταφέρει τὸ Σωματεῖο νὰ βρίσκεται δίπλα στὸν δοκιμαζόμενο ἀδελφό. Κάθε μεγάλο ἔργο, κάθε προσπάθεια ἀνακούφισης τοῦ ἀνθρωπίνου πόνου καὶ κάθε πράξη ἀγάπης πρὸς τὸν πλησίον μας χρειάζεται χρήματα πρωτίστως. Ἄλλὰ σπουδαιότερα εἶναι ἡ συμμετοχή, ὁ χρόνος καὶ κυρίως ἡ ἀνάλωση τόσο σωματικῶν ὅσο καὶ πνευματικῶν δυνάμεων χιλιάδων ἀφανῶν καὶ ἀγνώστων σὲ πολλοὺς ἔργατῶν πού προσφέρονται ἐθελοντικά.

Ἐργατῶν πού ἔχοντας τὸ αἰσθημα τοῦ καθήκοντος, τῆς προσφορᾶς πρὸς τὸν πλησίον καὶ τὴν καρδιά τους γεμάτη μὲ μεγάλο εὔρος ἀγάπης ἀναλαμβάνουν νὰ στηρίξουν καὶ νὰ φέρουν εἰς πέρας τὸ τεράστιο φιλανθρωπικὸ ἔργο μεγάλου ἀριθμοῦ Φιλανθρωπικῶν Σωματείων πού δραστηριοποιοῦνται γιὰ τὴν ἀνακούφιση τοῦ ἀνθρωπίνου πόνου.

Σὲ αὐτοὺς εἶναι ἀφιερωμένο αὐτὸ τὸ τεῦχος. Στοὺς ἀφανεῖς ἀλλὰ γνήσιους καὶ ἄξιους ἔργάτες τοῦ ἀμπελῶνος Του, ὅπου μόνο ὁ Χριστὸς ὑπῆρχε γιὰ αὐτοὺς καὶ ἡ ἀγωνία νὰ κληρονομήσουν τὴν βασιλεία Του.

Μὲ τὴν εὐγενὴ κατάθεση τῆς ψυχῆς τους, μέλη τοῦ Σωματείου μας, καταγράφουν αὐτοὺς τοὺς ἀχθοφόρους τῆς ἀγάπης τιμώντας μὲ αὐτὸν τὸν τρόπο τὴν μνήμη καὶ τὸ ἔργο τους ἀλλὰ καὶ ἀποτελώντας γιὰ ἐμᾶς τοὺς νεότερους, παράδειγμα αὐτοθυσίας καὶ ἀνιδιοτέλειας.

δραστηριότητες Σωματείου

Σ τις 22 Δεκεμβρίου 2023 στήν αίθουσα «Φάρος» τὸ Σωματεῖο μας σὲ συνεργασία μὲ τὸν σύλλογο «Ο Ἀπ. Παύλος» διοργάνωσε μία μοναδικὴ χριστουγεννιάτικη συναυλία μὲ τὴν συμμετοχὴν τοῦ βυζαντινοῦ χοροῦ «ΗΔΥΜΕΛΟΝ» μὲ μαέστρο τὸν Γιάννη Τσάμη καὶ τὴς χορωδίας τῆς Ιερᾶς Μητροπόλεως Θεσ/νίκης μὲ μαέστρο τὸν Ἡρακλή Παναγόπουλο.



Ἡ πνευματικὴ τροφὴ ἀπὸ τὸν π. Ἰωάννη



Περίσογλου ἐν ὅψει τῆς Γέννησης τοῦ Θεανθρώπου καθὼς καὶ οἱ εκσταντικὲς ἔρμηνεις τῶν συμμετεχόντων ἀνύψωσαν τὶς καρδιές μας καὶ μᾶς πλημμύρισαν χαρὰ καὶ εὐγνωμοσύνη πρὸς τὸν ἐνσαρκωθέντα Κύριο μας.



Σ τὶς 18 Φεβρουαρίου 2024 ἔγινε ἡ ἑτήσια Γενικὴ Συνέλευση τῶν μελῶν τοῦ Σωματείου μας καὶ ἡ κοπὴ τῆς καθιερωμένης βασιλόπιτας. Μέλη, φίλοι καὶ δωρητὲς μᾶς τίμησαν μὲ τὴν παρουσία τους, ἀνταλλάξαμε εὐχὲς γιὰ τὴ νέα χρονιὰ καὶ ἀπόψεις γιὰ τὴν

εὐόδωση



τοῦ ἔργου τῆς «Μέριμνας». Γνώμη ὅλων τῶν παρευρισκομένων εἶναι ἡ συνέχιση τῆς δράσης τοῦ Σωματείου νὰ εἶναι ίδιαίτερα δυναμικὴ μὲ πλαισίωση νέων ἀνθρώπων μὲ ἀγάπη καὶ ἔμπρακτη συμπαράσταση πρὸς τοὺς δοκιμαζόμενους ἀδελφούς μας.



ΛΑΦΑΝΕΙΣ ΕΡΓΑΤΕΣ

Άγαπητοί ἀδελφοί, δύναται να μεγάλο πάζλ τῶν χιλίων τεμαχίων χρειάζεται
όλα τὰ μικρότερα τεμάχιά του γιὰ νὰ όλοκληρωθεῖ, ἔτσι καὶ ἔνα μεγάλο φι-
λανθρωπικὸ ἔργο χρειάζεται ὅλους τοὺς ἐπώνυμους καὶ ἀνώνυμους ἀφανεῖς
έργατες του γιὰ νὰ προσφέρει πλούσια καὶ ποιοτικὴ βοήθεια πρὸς τοὺς
πάσχοντας ἀδελφούς μας γιὰ πολλὰ καὶ συνεχόμενα χρόνια.

Ηταπεινότητά μου ἔχοντας ἐργασθεῖ γιὰ 34 χρόνια στὴν ἄμπελο τοῦ Κυρίου πού ὀνομάζεται «ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΩΝ ΠΤΩΧΩΝ», αἰσθάνεται τὴν ἀνάγκη νὰ μοιρασθεῖ μαζί σας κάποιες ἀναμνήσεις της γιὰ πρόσωπα, γεγονότα καὶ συμβάντα, ὕστερα καὶ ἀπὸ τὴν ἐκδημία στὶς 7/5/2023 του γιὰ πολλὰ χρόνια διατελέσαντος Προέδρου τοῦ Σωματείου κ. Ἡλία Χαμαμτζόγλου.

Τὸ Φιλανθρωπικὸ Σωματεῖο «ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΩΝ ΠΤΩΧΩΝ» ἰδρύθηκε τὸ 1964 ἀπὸ τὴν πληροφορία πού ἔφθασε ἀπὸ καθηγητὴ τῆς Μέσης Ἐκπαίδευσης στὴ Θεσσαλονίκη, ὅτι μαθητὲς λιποθυμοῦσαν μέσα στὴν τάξη λόγω ἔλλειψης τροφῆς καὶ γνωστοποιήθηκε στοὺς ἐργαζόμενους δικηγόρους, ἐμπόρους καὶ ἄλλα πρόσωπα στὸ Μέγαρο «ΑΧΙΛΛΕΙΟ» ἐπὶ τῆς ὁδοῦ Βασ. Ἡρακλείου 19. Αὐτὴ ἡ πληροφορία πυροδότησε τὰ φιλάνθρωπα αἰσθήματα καὶ τὴν ἀγάπη πού εἶχαν στὶς καρδιές τους γιὰ τοὺς πάσχοντες ἀδελφούς μας καὶ τοὺς ἔκανε νὰ ἀνταποκριθοῦν ἀμεσα στὸ πρόβλημα τῆς σίτισης ἀνθρώπων μὲ πραγματικὲς ὑλικὲς ἀνάγκες εἴτε μὲ ἔνα χρηματικὸ

ποσό, εἴτε μὲ τὴ χορήγηση σὲ αὐτοὺς ἐνὸς δέματος τροφίμων μὲ ποικιλία βασικῶν εἰδῶν διατροφῆς.

Στὴ συνέχεια μὲ τὴν ἐνθάρρυνση καὶ τὶς εὐλογίες τοῦ πατρὸς Λεωνίδα Παρασκευόπουλου οἱ κ.κ. Φώτιος Μέγας, Δημήτριος Κούβελας, Γρηγόριος Καρύδας, Παράσχος Φραγκόπουλος, Ἀναστάσιος Ξανθόπουλος, Χαράλαμπος Ψωμιάδης κ.ἄ. ἀποφάσισαν νὰ προχωρήσουν στὴν ἴδρυση Φιλανθρωπικοῦ Σωματείου μὲ τὴν ἐπωνυμία «ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΩΝ ΠΤΩΧΩΝ» προκειμένου αὐτὴ ἡ βοήθεια πρὸς τοὺς ἐνδεεῖς ἀδελφούς μας νὰ εἶναι μόνιμη, πιὸ συστηματικὴ καὶ μὲ τὴν δυνατότητα νὰ ἐμπλουτίζεται καὶ νὰ αὔξανεται διαρκώς.

Ο κ. Φώτιος Μέγας παρεῖχε ἀπλόχερα τὴν νομικὴ του βοήθεια πρὸς τὸ



π. Λεωνίδας Παρασκευόπουλος



Χαράλαμπος Ψωμαίδης

Γραμματέας τοῦ Σωματείου γιὰ πολλὰ χρόνια, κρατοῦσε τὰ βιβλία, ἔγραφε ὅλα τὰ πρακτικὰ καὶ τὶς ἀποφάσεις πού ἀπαιτοῦνταν γιὰ τὴν εὕρυθμη λειτουργία καὶ μὲ τὴν βοήθεια τῆς γραμματέως του κ. **Φ.**

Μέγα Θωμαΐδος, εἰσέπραττε ὅλες τὶς εἰσφορὲς καὶ δωρεὲς πρὸς τὸ Σωματεῖο, ἐτοίμαζε δέματα τροφίμων καὶ χορηγοῦσε τὰ χρηματικὰ βοηθήματα πρὸς τοὺς βοηθουμένους.

Φώτιος Μέγας

Άμφότεροι οἱ κ.κ. **Φ. Μέγας** καὶ **Δ. Κούβελας** ἦταν ἄτομα ὑψηλοῦ ἥθους, αἰσθησης καθήκοντος, ἀνιδιοτελοῦς προσφορὰς καὶ μεγάλης ἀγάπης πρὸς τὸν πλησίον. Στὰ χρόνια πού ἀκολούθησαν ἦταν μεγάλη χαρὰ καὶ τιμὴ, ὅτι καὶ

Σωματεῖο, ἀλλὰ κυρίως στέγη γιὰ τὶς δραστηριότητές του παρέχοντας δωρεὰν ἔνα γραφεῖο μέσα στὸ γραφεῖο του.

Έκεὶ ὁ κ. Δημήτριος Κούβελας, Γενικὸς

τὰ παιδιὰ τῶν ἰδρυτῶν συνέχισαν νὰ εἶναι δίπλα στὸ Σωματεῖο καὶ νὰ τὸ βοηθοῦν μὲ ποικίλους τρόπους τόσο ύλικὰ ὅσο καὶ ἡθικὰ λέγοντας ἐνα καλὸ λόγο

γιὰ αὐτὸ σὲ φίλους καὶ γνωστούς τους, ὅπως ἐνδεικτικὰ ἀναφέρω τοὺς κ.κ. **Θεοχάρη Μέγα, Σωτήρη καὶ Γιώργο Κούβελα, Κωνσταντίνο καὶ Άθανάσιο Καρύδα** τοῦ Γρηγορίου, **Παναγιώτη Ψωμάδη, Γιώργο Ξανθόπουλο.**

Η κα. **Νίκη Τσιάντη** καὶ ἐγὼ ἀρχίσαμε νὰ βοηθοῦμε ἐκτὸς Δ.Σ. ἀπὸ τὸ ἔτος 1978 μὲ ποικίλες δράσεις, ὅπως ἔγγραφὴ νέων μελῶν, ἔλεγχος καὶ ἐπιβεβαίωση τῆς κατάστασης τῶν αἰτούντων βοήθεια ἀπὸ τὸ Σωματεῖο καὶ διανομὴ δεμάτων τροφίμων στὶς οἰκίες τῶν βοηθουμένων.

Τὸ ἔτος 1984 ἐξελέγην μέλος τοῦ Δ.Σ. ὡς Γεν. Γραμματέας μὲ πρόεδρο τὸν κ. **Παράσχο Φραγκόπουλο**, ἀντιπρόεδρο τὸν κ. **Γρηγόριο Καρύδα** καὶ ταμία τὸν κ. **Γιώργο Ξανθόπουλο.**

Ο κ. **Παράσχος Φραγκόπουλος** μὲ αὐξημένο αὐθορμητισμὸ καὶ ὑπερβάλλοντα νεανικὸ ζῆλο ἐντατικοποίησε ὅλες τὶς δραστηριότητες τοῦ Σωματείου μὲ κύρια τὴν αὔξηση τῶν εἰσφορῶν καὶ δω-



Γρηγόριος Καρύδας



ρεῶν πρὸς τὸ Σωματεῖο καὶ τὴν ἐγγραφὴν νέων μελῶν. Παράλληλα ἔγινε ἐπανέλεγχος τῆς πραγματικῆς κατάστασης στὴν ὅποια ἦταν ὄλοι οἱ βοηθούμενοι μὲ προσωπικὴ ἐπίσκεψη τοῦ ἰδίου καὶ ἀπὸ τρία μέλη τοῦ Δ.Σ. στὶς οἰκίες τους γιὰ νὰ τοὺς παρασχεθεῖ βοήθεια ἀνάλογα μὲ τὶς πραγματικές τους ἀνάγκες.

Ἐνα ἀξιοσημείωτο γεγονός εἶναι, ὅτι ὅταν ἀνέλαβε ὁ κ. Π. Φραγκόπουλος ὡς πρόεδρος τοῦ Σωματείου τὰ ἑτήσια ἔσοδα τοῦ Σωματείου ἦταν περίπου ἔξακοσιες χιλιάδες (600.000) δραχμὲς καὶ σὲ μία πενταετία ἔφθασαν τὰ ἔξι ἑκατομμύρια (6.000.000) δραχμές.

Ἐδὼ ἀξίζει νὰ ἀναφέρω ἔνα χαρακτηριστικὸ συμβάν. Ἀποστεῖλαμε 250 ἐπιστολὲς πρὸς μέλη καὶ φίλους τοῦ Σωματείου μὲ αἴτημα τὴν αὐξηση τῶν εἰσφορῶν καὶ δωρεῶν τους πρὸς τὸ Σωματεῖο. Ἀπὸ αὐτὲς δύο πέτυχαν τὸν στόχο τους καὶ συγκίνησαν τὶς καρδιὲς τῶν ἀποδεκτῶν τους καὶ εἶχαμε μία δωρεὰ τοῦ ἑνὸς ἑκατομμυρίου (1.000.000) δραχμῶν ἀπὸ τὸν κ. Ἀθανάσιο Καρύδα καὶ μία τῶν διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) δραχμῶν ἀπὸ τὸν κ. Τσιδεμίδη Σάββα

ἐργολάβο καὶ φίλο τοῦ Σωματείου.

Τότε ὁ κ. Π. Φραγκόπουλος μὲ πολλὴ συγκίνηση σχολίασε χαρακτηριστικά: «Τὸ ἔργο τῆς Μέριμνας τῶν Πτωχῶν εἶναι ὅπως μία Ἀμπελος τοῦ Κυρίου καὶ ὅταν οἱ ἐργάτες αὐτῆς τῆς Ἀμπέλου ἐργάζονται ἐντός της μὲ ἀγάπη καὶ αὔτοθυσίᾳ, ὁ Κύριος εὐλογεῖ καὶ αὐξάνει τὸ ἔργο αὐτὸ μὲ πολλοὺς τρόπους πού ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι ἀδυνατοῦμε νὰ κατανοήσουμε».

Ἀξιος μνείας εἶναι καὶ ὁ κ. Σάββας Καραμφυλλίδης μέγας δωρητὴς καὶ μέλος τοῦ Δ.Σ. τοῦ Σωματείου πού ἀνάλωσε καὶ σκόρπισε τὴν τεράστια περιουσία του βοηθώντας ὅχι μόνον τὴν Μέριμνα τῶν Πτωχῶν, ἀλλὰ καὶ ὅλα τὰ εὐαγή καὶ φιλανθρωπικὰ ἔργα τῆς Θεσσαλονίκης.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΟΣΣΕΣ



Δημήτριος Κούβελας



Παράσχος Φραγκόπουλος

Τεύχος 39^ο, Ιαρονάριος - Ιούνιος 2024



δραστηριότητες Σωματείου

Τὸ Φιλανθρωπικὸ Σωματεῖο «ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΩΝ ΠΤΩΧΩΝ» συμπληρώνει φέτος 60 χρόνια ἀπὸ τὴν ἵδρυσή του. Στὰ πλαίσια ἀνοίγματος καὶ προβολῆς τῆς συνεχοῦς δράσης του, ἀποδέχθηκε πρόσκληση τῆς διεύθυνσης τοῦ λυκείου τῶν ἐκπαιδευτηρίων «Ἀπόστολος Παῦλος» νὰ συμμετάσχει, τιμητικὰ στὸ χριστουγεννιάτικο παζάρι πού διοργανώνει κάθε χρόνο. Ἡταν μία εὐκαιρία γιὰ νὰ γνωρίσουν τὴ δράση τοῦ Σωματείου μας μαθητὲς καὶ γονεῖς τοῦ σχολείου, νὰ ἐγγραφοῦν νέα μέλη καὶ νὰ ἐνισχύσουν τὸ ἔργο του.



Εὐχαριστούμε θερμὰ τὴν διευθύντρια Χουρμούζη Νεφέλη, τὴν κα. Καραμψυλίδου Θεοπίστη, τὸν σύλλογο τῶν καθηγητῶν καὶ φυσικὰ τοὺς μαθητὲς τοῦ Λυκείου τῶν ἐκπαιδευτηρίων, τοὺς αύριανοὺς πολίτες γιὰ τὴν ἀγάπη μὲ τὴν ὁποίᾳ μᾶς περιέβαλαν.

Δωρεες ✝ Εἰς Μνήμην

- * Γερομιχαλός Γρηγόριος εἰς μνήμην Κοιτσαμάγκου Δημητρίου 100 €
- * Κοντούλη Έλένη εἰς μνήμην τῆς μητέρας της Παναγιώτας 100 €
- * Τσακίρη Άθανασία εἰς μνήμην τῶν γονέων καὶ τῆς ἀδελφῆς της Αἰκατερίνης 250 €
- * Δημήτρης καὶ Ειρήνη Παπακώστα εἰς μνήμην Δημητρίου Παπαθανασίου 100 €
- * Χατζητόλιος Απόστολος εἰς μνήμην γονέων καὶ πάππων 100 €
- * Κοντούλη Μάγδα εἰς μνήμην Ήλία Χαματζόγλου 50 €
- * Τσιτσόλιος Βασίλειος εἰς μνήμην γονέων καὶ προπάππων 100 €
- * Ανώνυμος εἰς μνήμην Παπαοικονόμου Κων/νου καὶ Έλένης 100 €
- * Χατζοπούλου Εύαγγελία εἰς μνήμην συζύγου Στεφανίου καὶ γονέων Ιωάννη καὶ Έλένης 100 €
- * Κεραμάρη Στυλιανή εἰς μνήμην συζύγου Χρήστου 100 €
- * Παπαδοπούλου Άθηνὰ εἰς μνήμην Δανάης Λάλον καὶ Μαρίας Βογιατζή 300 €
- * Παπαδοπούλου Άθηνὰ εἰς μνήμην Ήλία Χαματζόγλου 200 €

ΑΦΑΝΕΙΣ ΕΡΓΑΤΕΣ

Τὸ ἔτος 1996 ἀναλαμβάνει ὡς Πρόεδρος τοῦ Σωματείου ὁ κ. **Ἡλίας Χαμαμτζόγλου** μὲ Ἀντιπρόεδρο τὸν κ. **Γεώργιο Κιοσσέ**, Γεν. Γραμματέα τὸν κ. **Ἀπόστολο Ἀγοραστὸ** καὶ ταμία τὸν κ. **Κωνσταντίνο Καρύδα**.

Ἡ παρουσία τοῦ κ. **Ἡ. Χαμαμτζόγλου** στὸ Δ.Σ. τοῦ Σωματείου προσέθεσε αὐξημένη ποιότητα καὶ ἥθος στὴν λειτουργία του. Ἡ ἡρεμία του, τὸ χαμόγελό του, ἡ ἴωβεια ὑπομονή του, ἡ ὄρθη κρίση του, τὸ φιλάνθρωπο πνεῦμα του καὶ τὸ τεράστιο εὔρος ἀγάπης μέσα στὴν καρδιά του γιὰ τοὺς ἔχοντας ἀνάγκη «πλησίον» ἀδελφούς μας, ἔκανε τὸ ἔργο τῆς «Μέριψινας τῶν Πτωχῶν» περισσότερο παραγωγικὸ καὶ ἀποτελεσματικό. Δὲν ὑπολόγιζε τὸν κόπο καὶ τὸν χρόνο πού χρειαζόταν γιὰ νὰ τρέξει σὲ ἄνθρωπο πού ζητοῦσε βοήθεια καὶ χρειαζόταν τὴν συμπαράστασή του, νὰ ἀκούσει τὸ πρόβλημά του καὶ νὰ ἀποφασίσει ἅμεσα πόση καὶ ποῖα βοήθεια εἶναι κατάλληλη καὶ καλύτερη γιὰ αὐτόν.

Συμπαραστάτη, πρόθυμο καὶ ἀκούραστο βοηθὸ στὸ ἔργο του εἶχε τὸν κ. **Δημήτριο Μαντζανάρη**, ὁ ὁποῖος γιὰ πολλὰ χρόνια προσέφερε πολύτιμες ὑπηρεσίες στὸ Σωματεῖο μὲ χαρακτηριστικὸ πνεῦμα αὐτοθυσίας. Διέθετε τὸ αὐτοκίνητό του στὸ μοίρασμα τῶν δε-

μάτων τροφίμων μαζὶ μὲ τὸν κ. **Ἡλία Χαμαμτζόγλου** καὶ ἥταν πάντα πρόθυμος δίπλα του γιὰ ὅτιδήποτε ἔκτακτο ἥθελε προκύψει.

Ἡ μεγαλύτερη συνεισφορὰ ὅμως τοῦ κ. **Δημήτρη Μαντζανάρη**, γιὰ μένα, ἥταν ὅταν ἐργαζόμενος σὲ ταξί, μὲ ἱεραποστολικὸ ζῆλο ἔπιανε κουβέντα μὲ τοὺς πελάτες του, ἔκανε γνωστὴ τὴν ὑπαρξὴ τοῦ Σωματείου καθημερινὰ σὲ πολλοὺς



Ὁ Δημήτριος Μαντζανάρης ἐπὶ τὸ ἔργο.

ἀνθρώπους καὶ μὲ τὸν γλυκὸ λόγο του καὶ τὸ χαμόγελό του προσπαθοῦσε ἀκούραστα νὰ ἐγγράψει νέα μέλη καὶ δωρητὲς γιὰ λογαριασμὸ τοῦ Σωματείου.

Πολὺ μεγάλο καὶ ούσιαστικὸ ἔργο προσέφεραν στὸ Σωματεῖο καὶ οἱ κ.κ. **Ἀπόστολος Ἀγοραστὸς** καὶ **Νίκος Κωτικώστας**, οἱ ὁποῖοι πέραν τῶν ἄλλων καθηκόντων τους εἶχαν τὴν εὐθύνη τῆς ἀγορᾶς τῶν διαφόρων εἰδῶν τροφίμων

καὶ τὴν συσκευασία τους μέσα σὲ πλαστικὲς σακούλες γιὰ νὰ εἶναι εὔκολο καὶ γρήγορο τὸ μοίρασμά τους πρὸς τὸν βοηθούμενους. Τὸ ἔργο τους δὲν ἦταν εὔκολο, διότι ἐπρεπε νὰ ἀγοράσουν καὶ νὰ συσκευάσουν 15 διαφορετικὰ εἴδη τροφίμων, ὅπως ρύζι, μακαρόνια, φακές, κριθαράκι, ζάχαρη, καφέ, λάδι, φασόλια, βούτυρο, μαρμελάδα κ.λπ. καὶ τὰ δέματα ἦταν 100 ἥ καὶ περισσότερα ἀπὸ μῆνα σὲ μῆνα.

Πόση ἀλήθεια μεγάλη εὐγνωμοσύνη χρωστοῦν ὄλοι οἱ βοηθούμενοι, ἀλλὰ καὶ τὸ Σωματεῖο σὲ αὐτοὺς τὸν ἀθόρυβους, ἀφανεῖς καὶ ἀκούραστους ἐργάτες;

Μεγάλη ἦταν ἡ συμβολὴ καὶ ἡ βοήθεια στὰ οἰκονομικὰ τοῦ Σωματείου τοῦ σεμνοῦ καὶ ἀθόρυβου κ. **Βησσαρίωνα Ἀραμπατζή**, ὁ ὁποῖος ἀν καὶ ὑπέργηρος εἶχε ἀναλάβει μὲ μεγάλη προθυμία, μὴ φειδόμενος κόπου καὶ χρόνου, τὴν εἰσπραξὴ τῶν εἰσφορῶν καὶ δωρεῶν ἀπὸ μέλη ἥ δωρητὲς πού κατοικοῦσαν σὲ πολὺ ἀπομακρυσμένες περιοχὲς τῆς Θεσσαλονίκης. Κατόρθωνε νὰ εἰσπράξει τὸ ποσὸ τῶν δύο ἑκατομμυρίων (2.000.000) δραχμῶν πού ἀποτελοῦσε περίπου τὸ 50% τῶν εἰσπράξεων τοῦ

Σωματείου. Τοὺ ἀξίζει ἔνα μεγάλο εὐχαριστῶ ἀπὸ ὅλους γιὰ τὴν συνεισφορά του.

Ἄξιο μνημόνευτη καὶ παράδειγμα σὲ πολλοὺς

εἶναι ἡ προσφορὰ τοῦ κ.

Ευστράτιου Μισοπολινού, ὁ ὁποῖος συνταξιοῦχος ὡν, ἐργαζόταν στὸ βιβλιοπωλεῖο τῆς «ΖΩΗΣ» καὶ μὲ τὰ χρήματα πού ἔπαιρνε ἀπὸ ἐκεῖ ἔκανε φιλανθρωπίες, μὲ τὴν «Μέριμνα τῶν Πτωχῶν» νὰ εἰσπράττει τὸ μεγαλύτερο μέρος. Αὐτὸς καὶ ἡ σύζυγός του ζοῦσαν μόνο μὲ τὰ χρήματα τῆς σύνταξής του καὶ τὸν ἔφθαναν.

·*Ηλίας Χαμαμπέζης*·

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΟΣΣΕΣ



Τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Σωματείου «ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΩΝ ΠΤΩΧΩΝ» καὶ οἱ βοηθούμενοί του σᾶς εὐχαριστοῦν θερμὰ γιὰ τὴν ἔμπρακτη ἐκδήλωση τῆς ἀγάπης σας καὶ σᾶς εὐχονται ὀλόψυχα νὰ ἑορτάσετε τὶς Ἅγιες μέρες τῶν παθῶν καὶ τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Κυρίου μας μὲ ὑγεία, χαρὰ καὶ πνευματικὴ εὐφροσύνη.

Ανδολόγιο συμβούλων

ΑΓΙΩΝ ΓΕΡΟΝΤΩΝ



Άγιος Ιωάννης τῆς Κροστάνδης

«Ἄχ! καὶ νὰ ἥξερες τὶ μεγάλη ἀνταπόδοση σὲ περιμένει γιὰ τὴν ἐλεημοσύνη ποὺ δίνεις στοὺς φτωχούς! Θὰ σοῦ δεῖξει ὁ Θεὸς ἔλεος κατὰ τὴν ἡμέρα τῆς κρίσης ἐνώπιον ἀγγέλων καὶ ἀνθρώπων καὶ θὰ κληρονομήσεις τὴ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ποὺ ἔχει ἑτοιμαστεῖ ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. Εἶναι πολὺ καλύτερα ν' ἀνοίξει κανεὶς τὸ χέρι του σὲ κάποιον ἀνάξιο, παρὰ νὰ στερήσει τὴν ἐλεημοσύνη του ἀπὸ ἐκεῖνον ποὺ τὴν ἔχει ἀνάγκη, ἀπὸ φόβο νὰ μὴν ἀπατηθεῖ. Πρέπει νὰ βοηθᾶμε τοὺς ἀνθρώπους ὅχι ἀπὸ ματαιοδοξία ἢ ἀπὸ ἐπαρση κι ἀλαζονεία, ὅχι ἀπὸ τὴν ἐπιθυμία μας νὰ μᾶς εὐχαριστοῦν καὶ νὰ μᾶς εύγνωμονοῦν οἱ εὔεργετούμενοι ἢ γιὰ νὰ λάβουμε ἀνταπόδοση, ἀλλὰ μὲ ἀνιδιοτέλεια, γιὰ νὰ εὐχαριστήσουμε τὸ Θεό, ἀλλὰ κι ἀπὸ ἀγάπη γιὰ τὸν πλησίον μας».



r

Άγιος Βησαρίων ὁ Ἄγαθωνίτης

«Ἐγὼ παιδί μου, στὸ πρόσωπο τοῦ κάθε ἀνθρώπου βλέπω τὸν Χριστό. Μοῦ εἶπε πῶς πεινάει καὶ τὸν βοήθησα. Ἀν μοῦ εἶπε ψέματα θὰ τὰ βρεῖ μὲ τὸν Κύριο».

r

Άγιος Συμεὼν ὁ Νέος Θεολόγος

«Ἐλεημοσύνη δὲν εἶναι μόνο τὸ νὰ δίνουμε χρήματα ἀλλὰ κυρίως ἡ πνευματικὴ ἐλεημοσύνη, ἡ βοήθεια γιὰ τὴν σωτηρία τοῦ πλησίον, καὶ ἡ ἀληθινὴ ἐν Χριστῷ ἀγάπη καὶ εὐσπλαχνία...»



r

Άγιος Τάκωβος Τσαλίκης

«Οταν δίνεις ἐλεημοσύνη, νὰ μὴν ἔξετάζεις ποῖο εἶναι τὸ πρόσωπο πού δίνεις, ἂν εἶναι δηλαδὴ καλὸς ἢ κακὸς ἀνθρωπος. Ἐσύ ὅταν μπορεῖς, νὰ δίνεις χωρὶς νὰ ἔξετάζεις. Ή ἐλεημοσύνη ἔξαλείφει πλῆθος ἀμαρτιῶν!!!»



ΔΦΑΝΕΙΣ ΕΡΓΑΤΕΣ

Ενας άλλος άφανής και σεμνὸς έργατης στὴν ἀμπελο τῆς «Μέριμνας» ἦταν ὁ κ. **Βασίλης Ντόμπρος**, ἔμπορος κρεάτων μέσα στὴν ἀγορὰ τοῦ «Μοδιάνο», ὁ ὅποῖος εἶχε μεγάλη ἀγάπη γιὰ τοὺς πάσχοντες ἀδελφούς μας καὶ μεγάλη ἐκτίμηση γιὰ τὸ Δ.Σ. καὶ τὸ συνολικὸ φιλανθρωπικὸ ἔργο τοῦ Σωματείου. Κάθε μέρα σκεφτόταν τοὺς πτωχοὺς ἀνθρώπους τῆς Θεσσαλονίκης καὶ προσπαθοῦσε νὰ βρεῖ νέους καὶ πιὸ πρόσφορους τρόπους βοήθειας πρὸς αὐτούς. Μιλοῦσε γιὰ τὸ ἔργο τῆς Μέριμνας καὶ σὲ πολλοὺς φίλους καὶ γνωστούς του καὶ ἔκανε συνεχεῖς ἐκκλήσεις πρὸς αὐτοὺς γιὰ ἐνίσχυση καὶ βοήθεια πρὸς τὸ Σωματείο.

Ἄξιο μνείας εἶναι τὸ γεγονὸς πού συνέβη μία παραμονὴ Χριστουγέννων μὲ πρωτοβουλία τοῦ κ. **Βασίλη Ντόμπρου** καὶ πολλὴ ἀγάπη. Κάλεσε τὸν κ. **Γεώργιο Κιοσσέ** καὶ τὸν κ. **Εὐάγγελο Άγατιανὸ** στὸ κατάστημά του στὴν ἀγορά «Μοδιάνο» στὶς 6:00 π.μ. καὶ ἀφοῦ τοὺς ἐφοδίασε μὲ ἑνα μεγάλο πλαστικὸ κασόνι τοὺς περιέφερε σὲ ὅλα τὰ καταστήματα κρεάτων τῆς ἀγορᾶς ζητῶντας ἀπὸ τοὺς καταστηματάρχες νὰ δωρίσουν γιὰ τὴν Μέριμνα τῶν Πτωχῶν ὅτι εἶχαν εὐχαρίστηση. Ἐπειδὴ ἔχαιρε μεγάλης ἐκτίμησης καὶ σεβασμοῦ ἀπὸ ὅλους τοὺς καταστηματάρχες ἡ πρωτοβουλία του εἶχε μεγάλη ἐπιτυχία καὶ τὸ κασόνι γέμισε πολὺ γρήγορα. Στὴν ἀγορά «Καπάνι», εἶχαμε καὶ ἐκεῖ

μεγάλη ἀνταπόκριση καὶ ἐπιτυχία.

Ἡ προσφορὰ ὅμως αὐτὴ τῶν ἐμπόρων κρεάτων πού ἔγινε μὲ ἀγάπη χρειαζόταν ἐπιπλέον κόπο καὶ προσπάθεια γιὰ νὰ φθάσει στὰ χέρια καὶ τὰ σπίτια τῶν βοηθουμένων. Ἐπρεπε νὰ κοποῦν σὲ μικρότερα κομμάτια, νὰ καταμετρηθοῦν καὶ νὰ διαμοιρασθοῦν σὲ πλαστικὲς σακούλες περίπου 3-4 κιλῶν γιὰ νὰ εἶναι εὔκολη ἡ μεταφορά τους. Ἐπιπλέον ἐπρεπε νὰ παραληφθοῦν καὶ νὰ μοιρασθοῦν αὐθημερὸν γιατὶ ἦταν εὐαίσθητο εἶδος καὶ κινδύνευε νὰ χαλάσει.

Δόξα τῷ Θεῷ τὸ ὅλον ἔργο στέφθηκε μὲ ἐπιτυχία, διότι οἱ κ.κ. **Καρύδας Κωνσταντίνος** τοῦ Γρηγορίου, ὁ κ. **Εὐάγγελος Άγατιανὸς** καὶ ὁ κ. **Γεώργιος Κιοσσές** ἐφεραν εἰς πέρας τὴν ἀποστολὴ διανομῆς τῶν κρεάτων στὶς οἰκίες τῶν βοηθουμένων γιὰ νὰ γιορτάσουν ὅλοι τους Χριστούγεννα μὲ κρέας στὸ τραπέζι τους.

Ἡ χαρὰ καὶ ἡ ἰκανοποίηση πού νοιώθει κάποιος, ὅταν κατορθώνει νὰ βοηθήσει ἔμπρακτα τὸν πλησίον του εἶναι ἀπερίγραπτη καὶ τὴν νοιώθουν μόνον ὅσοι ἀφανεῖς ἔργατες τὴν προσφέρουν μὲ σεμνότητα καὶ ταπεινότητα, μὲ ἀγάπη καὶ πνεῦμα αὐτοθυσίας.



Κωνσταντίνος Καρύδας



Όλυμπία Χαματζόγλου, Βικτωρία & Στέλλα Τρωάρον, Μαριάρθη Φραγκοπούλου

Είναι πολὺ σημαντικὸ τὰ ἄτομα πού ἐκλέγονται γιὰ τὸ Διοικητικὸ Συμβούλιο Φιλανθρωπικῶν Σωματείων νὰ ἔχουν ἀγάπη, πνεῦμα αὐτοθυσίας, νὰ ἔργαζονται σκληρὰ μὲ ἀδελφικὸ πνεῦμα καὶ νὰ δίνουν τὸ καλὸ παράδειγμα πρὸς τοὺς ἔξω γιὰ νὰ κερδίζουν τὴν ἐμπιστοσύνη καὶ τὸν σεβασμό τους, ὥστε νὰ ξεκλειδώσουν, νὰ ἀνοίξουν τὶς καρδιές τους καὶ νὰ τοὺς φιλοτιμήσουν νὰ προσφέρουν τὴν προαίρεση τῆς καρδιᾶς τους, διότι θὰ εῖναι βέβαιοι ὅτι ἡ προσφορά τους θὰ φθάσει μὲ σιγουρίᾳ καὶ ἀσφάλεια στὰ χέρια τῶν βοηθουμένων πού τὴν ἔχουν ἀνάγκη.

Ἐνδεικτικὰ ἀναφέρονται τὰ ὄνόματα τῶν κ.κ. Παράσχου Φραγκόπουλου, Μιχάλη Μουστάκα, Βικτώριας καὶ Στέλλας Τρωιάνου, οἱ ὅποιοι ἔχοντας πλήρη ἐμπιστοσύνη πρὸς τὰ μέλη τοῦ Δ.Σ. δώρισαν τὴν ἀκίνητη περιουσία τους στὸ Σωματεῖο γιὰ νὰ τὴν διαχειριστεῖ πρὸς ὄφελος τῶν πασχόντων ἀδελφῶν μας.

Ἐπίσης θεωροῦμε πολὺ σημαντικὸ νὰ ἀναφέρουμε καὶ τὶς συζύγους αὐτῶν τῶν μεγάλων δωρητῶν πρὸς τὸ Σωματεῖο, ὅποιες ἀπὸ τὸ παρασκήνιο φρόντιζαν, συμβούλευαν, στήριζαν καὶ συμπαραστέκονταν στοὺς συζύγους τους, ὥστε ἡ

προσφορά τους νὰ εῖναι πιὸ ούσιαστική, πιὸ πρακτική καὶ τελικὰ πιὸ ἐπιτυχημένη. Ἐνδεικτικὰ τὰ ὄνόματα τῶν κας. Δήμητρας Μέγα, Ὁλυμπίας Χαματζόγλου καὶ Μαριάνθης Φραγκοπούλου.

Υπάρχουν καὶ πολλοὶ ἄλλοι ἀγνωστοὶ καὶ ἀφανεῖς ἐργάτες πού βοήθησαν τὸ ἔργο τῆς «ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΩΝ ΠΤΩΧΩΝ» νὰ ἐπιτύχει καὶ νὰ ύπαρχει μέχρι σήμερα πού εῖναι δύσκολο καὶ σχεδὸν ἀδύνατον νὰ ἀναφερθοῦν δῆλοι ὄνομαστικά. Ὁ Κύριος γνωρίζει τὰ ὄνόματά τους.

Ολοὶ αὐτοὶ οἱ ἀγνωστοὶ καὶ ἀφανεῖς ἐργάτες εἶναι τὸ καλύτερο παράδειγμα πρὸς μίμηση γιὰ ἐμᾶς τοὺς νεώτερους, διότι μᾶς δίδαξαν ἥθος, πνεῦμα αὐτοθυσίας. Μὲ τὰ φιλάνθρωπα αἰσθήματά τους, μᾶς ἔδειξαν πῶς νὰ βάλλουμε μεγάλη ἀγάπη μέσα στὴν καρδιά μας γιὰ ὅλους τοὺς πάσχοντες ἀδελφούς μας πού χρειάζονται τὴν βοήθειά μας εἴτε βρίσκονται στὴ Θεσσαλονίκη, εἴτε στὴν Ἀφρική, εἴτε σὲ ὅποιοδήποτε μέρος τοῦ κόσμου.

Ἐμεῖς οἱ νεώτεροι τὸ ἐλάχιστο πού μποροῦμε νὰ κάνουμε εἶναι νὰ δώσουμε τὴν ὑπόσχεση πού ἔδιναν οἱ νέοι τῆς ἀρχαίας Σπάρτης πρὸς τοὺς πρεσβυτέρους τους: «Ἄμες δὲ γεσόμεθα πολλῷ κάρονες» δηλαδή: Ἐμεῖς θὰ προσπαθήσουμε νὰ γίνουμε καλύτεροι ἀπὸ ἐσάς.

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΙΟΣΣΕΣ

Τὸν ἄγώνα τὸν καλὸν ἡγώνισται

«Τὸν ἄγώνα τὸν καλὸν ἡγώνισμαι, τὸν δρόμον
τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα, λοιπὸν
ἀπόκειται μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος».

Ο ταν ὁ Ἀπ. Παῦλος ἔγραφε τὰ λόγια αὐτὰ πρὸς τὸν Τιμόθεο, τοῦ παρέδιδε πρότυπο ζωῆς καὶ τοῦ πρότεινε νὰ τὸ ἀκολουθήσει. Ποῖος, ὅμως, τολμᾶ νὰ κάνει ἀνάλογη δήλωση; Ὁ ἀδελφός μας **Λεωνίδας Χαριτίδης** ἀποτέλεσε πρότυπο!

Σ' ὀλόκληρη τὴ ζωὴ του πορεύτηκε ἐνα δύσκολο δρόμο, ὅλο παγίδες, δοκιμασίες. Ὅμως, σ' αὐτὸν τὸν δρόμο μετ' ἐμποδίων, ἀγωνίστηκε τὸν καλὸ ἄγώνα καὶ ξεχώρισε. Ἀπὸ τὴν ἡλικία τῶν 5 ἑτῶν γνώρισε τὸ σκληρὸ πρόσωπο τοῦ πολέμου καὶ τῆς γερμανικῆς κατοχῆς, στὰ Πορόια πού γεννήθηκε, πάνω στὸ Μπέλλες στὰ ἔλληνοβουλγαρικὰ σύνορα. Στὰ 12 χρόνια του, κατὰ τὸν ἐμφύλιο πόλεμο, ἔχασε τὴ μητέρα του, πού ἔξαφανίστηκε σὲ μία νυχτερινὴ σύγκρουση. Νέα της ἔμαθε μετὰ ἀπὸ 35 χρόνια καὶ τὴ συνάντησε, ξανά, μετὰ ἀπὸ 40. Γιὰ νὰ τὸν γλιτώσει ἀπὸ τοὺς κινδύνους καὶ τὶς συγκρούσεις τῆς ἐποχῆς, ὁ πατέρας του τὸν ἔστειλε στὴ Θεσσαλονίκη ὅπου ἔπιασε δουλειὰ στὸ παπλωματάδικο τοῦ θείου του, ἔξασφαλίζοντας παράλληλα τὴ συντήρηση καὶ τὴ στέγασή του.

Ἀπὸ τὰ 13 χρόνια του δουλεύει καὶ σπουδάζει μὲ ἄριστες ἐπιδόσεις πρῶτα στὸ γυμνάσιο καὶ ἀκολούθως στὴ Φιλοσοφικὴ Σχολὴ τοῦ Α.Π.Θ. Παράλληλα συνδέθηκε μὲ τὴ χριστιανικὴ κίνηση Θεσσαλονίκης, ὑπὸ τὴν καθοδήγηση τῶν **πατέρων Λεωνίδα, Φωτίου, καὶ Ἀθανάσιου Φραγκόπουλου**, στὸ πλαίσιο τῆς ὅποιας κέρδισε καὶ πρόσφερε, πνευματικὴ κατάρτιση καὶ ζωὴ. Διακρίθηκε ὡς στέλεχος καὶ ἐπικεφαλῆς στὸν τομέα τῶν χριστιανικῶν μαθητικῶν ὁμάδων, ἀρχηγὸς σὲ κατασκηνώσεις καὶ διευθυντὴς οἰκοτροφείου γιὰ ἐργαζόμενους νέους. Τελειώνοντας τὸ στρατιωτικό, παντρεύεται τὴν συμφοιτήτριά του **Μαρία Μηνιάδου** καὶ φεύγουν μαζὶ γιὰ τὴν «φλεγόμενη» Κύπρο, ὅπου προσκλήθηκαν νὰ ὑπηρετήσουν ὡς καθηγητές-φιλόλογοι στὸ Γυμνάσιο Πεδουλά. Ἡταν ἡ ταραγμένη ἐποχὴ πού ἡ Τουρκία πραγματοποιοῦσε τὶς πρῶτες ἀπόπειρες γιὰ ἀπόβαση μὲ συνεχεῖς προκλήσεις, μεταφορὰ πολεμικοῦ ὑλικοῦ καὶ τούρκων ἀξιωματικῶν, μὲ τὴ δημιουργία κλειστῶν τουρκικῶν θυλάκων



(κράτη ἐν κράτος). Ὁ Λεωνίδας δίδασκε ἑλληνικὰ γράμματα, ἑλληνικὴ ἱστορία, Ἑλλάδα, στὸ γυμνάσιο καὶ τὸ βράδυ ἥταν ὁ συντονιστὴς τῆς ἐκπαίδευσης τῶν ἀνδρῶν τῆς περιοχῆς γιὰ νὰ ἀντιμετωπίζουν τὶς τουρκικὲς προκλήσεις καὶ νὰ ἀμύνονται σ' αὐτές.

“Οταν γύρισε στὴν Ἑλλάδα ὑπηρέτησε σὲ διάφορα σχολεῖα ξεχωρίζοντας γιὰ τὸ ἥθος καὶ τὴν ποιότητα τοῦ ἔργου του. Διακρίθηκε ἰδιαίτερα ὡς διευθυντὴς τῆς Εἰδικῆς Παιδαγωγικῆς Ἀκαδημίας Θεσσαλονίκης, ἡ ὁποία ἀπέβλεπε στὴ μόρφωση μουσουλμάνων νέων ὡς δασκάλων πού θὰ ὑπηρετοῦσαν σὲ περιοχὲς τῆς Θράκης, σὲ σχολεῖα μὲ παιδιὰ ὁμοθρήσκων τους. Ὁ Λεωνίδας ἀγκάλιασε τοὺς σπουδαστὲς τῆς Ἀκαδημίας, προσφέροντας εὔκαιριες γενικότερης μόρφωσης στοὺς ἰδιους καὶ ἐπαγγελματικὲς εὔκαιριες σὲ ἄλλα μέλη τῆς οἰκογένειάς τους. Χαρακτηριστικὴ ἥταν ἡ ὄργανωση μαθημάτων κοπτικῆς-ραπτικῆς γιὰ ἀδελφὲς καὶ μητέρες σπουδαστῶν του, ἔξασφαλίζοντας καὶ ἔξοπλισμό (ραπτομηχανὲς κ.τ.λ.) γιὰ τὴν ἄσκηση τῆς σχετικῆς δραστηριότητας.

‘Ως σύζυγος, πατέρας καὶ παπποὺς ἀξιώθηκε νὰ δεῖ μία μεγάλη οἰκογένεια μὲ τέσσερις κόρες, γαμπρούς, ἐγγόνια καὶ δισέγγονα, σύνολο 30. Ἡ Μαρία, δυναμική, παροῦσα σὲ πολλὰ μέτωπα: ἐκπαιδευτικός, μητέρα, ἐθελόντρια σὲ ἰδρύματα εἰδικῆς ἀγωγῆς γιὰ παιδιὰ μὲ εἰδικὲς ἀνάγκες, γιαγιὰ μὲ ἐγγόνια οἰκότροφους καὶ ὁ Λεωνίδας «συνευδοκών».

Τὰ τελευταία χρόνια, παρὰ τὰ προβλήματα τῆς ύγειας του, ὁ Λεωνίδας μᾶς ἀφησε παραδείγματα πνευματικῆς ὡριμότητας καὶ προσφοράς. Ἄναλαμβανε δωρεὰν φιλολογικὴ ἐπιμέλεια καὶ διορθώσεις σὲ βιβλία θρησκευτικοῦ καὶ ἐθνικοῦ περιεχομένου. Ἀφιέρωνε τὴν ἡμέρα τῆς Παρασκευῆς στὸ ζύμωμα καὶ τὸ ψήσιμο μεγάλου ἀριθμοῦ ἀπὸ λειτουργιὲς πού πρόσφερε σὲ διάφορους Ναοὺς ἐφαρμόζοντας μία συνταγὴ ἀπὸ τὸ Ἅγιο Ὀρος, παράλληλα μὲ προσευχή. Συμμετεῖχε ἔτσι στὴν προετοιμασία τῆς Θείας Εύχαριστίας.

Πρότυπο λοιπὸν τῆς ἐν Χριστῷ ζωῆς πού ἐμφανῶς ὁ Κύριος, αὐτοὺς τοὺς καλεῖ στὴν ὑπηρεσία Του καὶ ἀφοῦ τοὺς καθιστὰ δικαίους τοὺς δοξάζει «Οὓς ἐδικαίωσε τούτους καὶ ἐδόξασε». (Ρωμ. ἡ 30)

Ἀδελφὲ Λεωνίδα σὲ ζηλεύουμε. Πρέσβευε ὑπὲρ ἡμῶν.

Σωτήρης Κούβελας



Δέν παίρνεις πάντοτε ό,τι δίνεις...

Πολλές φορές ή άγαπη πού δίνεις...

...πληρώνεται με πίκρες.

Τὸ ἐνδιαφέρον πού δείχνεις...

...μὲ ἀδιαφορία παγερή.

Τὸ νοιάξιμό σου...

...θεωρείται δεδομένο.

Καὶ ἐνῶ ἐσύ τρέχεις...

...στὴν ἀνάγκη σου δὲν ἔρχεται κανείς.

Ἐσύ χαίρεσαι μὲ τὶς χαρές τους...

...μὰ αὐτοὶ ζηλεύουν τὴ δική σου.

Ἐσύ δίνεις χρόνο στὸν ἄλλον νὰ μιλήσει...

...μὰ ἐσένα δὲν σὲ ἀκούει κανείς.

Δέν παίρνεις σὲ τούτη τὴ ζωή...

...πάντοτε ό,τι δίνεις.

Ἄσ εῖναι... Ἐσύ σπείρε...

Σπείρε ἀγάπη... Σπείρε καλοσύνη... Σπείρε γύρω σου ἔλεος...

Σπείρε καὶ ἔχε στὸ νοῦ σου... «ὅτι ὑπάρχει καὶ Θεός».

Ἐλευθεριάδης Γ. Ἐλευθέριος

Ἐπισκεφθεῖτε
καὶ τὴν ἴστοσελίδα μας

www.merimnatonptoxon.gr