

ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ «ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΩΝ ΠΤΩΧΩΝ» ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ :1964



«Δανείζει Θεώ, ο ελεών πτωχόν, κατά δε το δόμα αυτού ανταποδώσει αυτώ» (Παρ.19,17)

**«Εσκόρπισεν, έδωκε τοις πένισιν, η δικαιοσύνη αυτού μένει εις τον αιώνα»
(Β' Κορ.9,9)**

**« 'Άγιος Ιωάννης 'ο 'Ελεήμων, προστάτης του Σωματείου μας»
(Εορτάζει στις 12 Νοεμβρίου)**

ΑΠΟΛΥΤΙΚΙΟΝ

**Άγ. Ιωάννου τοῦ Ἐλεήμονος
Ἡχος πλάγιος δ'**

Ἐν τῇ ὑπομονῇ σου ἐκτήσω τόν μισθόν σου, Πάτερ ὅσιε, ταῖς προσευχαῖς ἀδιαλείπτως ἔγκαροτερήσας, τούς πτωχούς ἀγαπήσας καὶ τούτοις ἐπαρκέσας ἀλλά πρέσβευε Χριστῷ τῷ Θεῷ, Ιωάννη Ἐλεῆμον μακάριε, σωθῆναι τάς ψυχάς ἡμῶν.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ Φύλλο : 01 Έτος : 2008

Ο ΘΡΙΑΜΒΟΣ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ

Ολόκληρος ο Ορθόδοξος Χριστιανικός Κόσμος πανηγυρίζει την γλυκύτερη των εορτών και την λαμπρότερη των πανηγύρεων προς ανάμνηση του μεγάλου θριάμβου, τον οποίον και κατήγαγε ο νικητής του θανάτου, ο Σωτήρας μας Κύριος Ιησούς Χριστός με την ανάσταση Του από τους νεκρούς. Παντού ακούεται ο αιώνιος παιάν της νίκης "Χριστός Ανέστη", ο οποίος ψάλλεται στους ναούς, χρησιμοποιείται και ως χαιρετισμός. "Χριστός Ανέστη". "Αληθώς Ανέστη". Τα αναστάσιμα αυτά μηνύματα αναπτηδούν αυθόρμητα από τις καρδιές εκατομμυρίων χριστιανών σε όλα τα μέρη του κόσμου.

Η χριστιανοσύνη εορτάζει το μεγαλύτερο και κεντρικότερο γεγονός της ιστορίας του κόσμου. Κανένα γεγονός δεν μίλησε, ούτε θα μιλήσει τόσο στις καρδιές των ανθρώπων, όσο το γεγονός της Αναστάσεως του Κυρίου μας.

Τα χρόνια θα περνούν. Οι αιώνες θα διαδέχονται ο ένας τον άλλο, παρασύροντας στη λησμοσύνη μεγάλα και σπουδαία γεγονότα, αλλά ένα μονάχα θα μένει πάντοτε ζωντανό και θα συγκινεί τις ανθρώπινες καρδιές, ο θρίαμβος της Αναστάσεως του Κυρίου μας.

Και είναι η Ανάστασις του Κυρίου μας θρίαμβος, γιατί με αυτή ο αναστάς Χριστός διέλυσε το ηθικό σκοτάδι και γέμισε τα σύμπαντα με φως "νυν πάντα πεπλήρωται φωτός, ουρανός τε και γη και τα καταχθόνια..." βροντοφωνεί σε μια ψυχική έξαρση ο ιερός υμνωδός. Είναι θρίαμβος γιατί με την Ανάσταση Του ο Χριστός νίκησε το ψεύδος και επικύρωσε έτσι την αλήθεια Της διδασκαλίας Του. Ό,τι εβεβαίωσε έγινε, ότι δηλ. επρόκειτο να σταυρωθεί και σε τρεις ημέρες να αναστηθεί ήταν μία από τις πιο δυσκολοχώνευτες αλήθειες για το ανθρώπινο μυαλό. Η Ανάστασις Του όμως την απέδειξε με τον θριαμβευτικότερο τρόπο. Ύστερα από αυτό, όταν η πιο απίστευτη υπόσχεση τόσο πανηγυρικά επιβεβαιώθηκε, για πα της πίστεως μας μπορεί να αμφιβάλει κανείς; μήπως μπορεί να αμφιβάλει κανείς ότι θα αναστηθούμε και εμείς μαζί Του; "αμήν αμήν λέγω υμίν ότι έρχεται ώρα, και νυν 'έστιν, ότε οι νεκροί ακούσονται της φωνής του νιού του Θεού, και οι ακούσοντες ζήσονται". (Ιω 5,25).

Η Ανάσταση του Χριστού δεν είναι απλώς ελπίδα και πίστη, είναι γεγονός. Η Ανάστασις του Χριστού είναι η μεγαλύτερη εγγύηση της αναστάσεως μας, γιατί ο Χριστός, κατά τον Απόστολο Παύλο, έγινε η απαρχή των κεκοιμημένων, "νυνί δε Χριστός εγήγερται εκ νεκρών, απαρχή των κεκοιμημένων εγένετο". (Α' Κορ. 15,20). Ακόμη η Ανάστασις του Χριστού είναι θρίαμβος, γιατί με αυτή έδειξε τη δύναμη Του και ενίκησε το κακό και τον άρχοντα του κακού. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, διαλαλών τη δύναμη αυτή, βροντοφωνεί "πού σου, θάνατε το κέντρον; πού σου, Άδη το νίκος; Ανέστη Χριστός και σύ καταβέβλησαι. Ανέστη Χριστός και πεπτώκασι δαίμονες".

Οι Χριστιανοί της σημερινής εποχής, είναι ανάγκη να εκτιμήσουμε ιδιαίτερα την αλήθεια αυτή, γιατί ζούμε σε εποχή κατά την οποία ο χριστιανισμός των περισσοτέρων χριστιανών είναι απλή θεωρία και πίστη νεκρή, χωρίς ουσιαστική εξάρτηση από τον Σταυρό και την Ανάσταση του Σωτήρος. Έτσι και η ζωή των χριστιανών αυτών είναι ξένη και αντίθετη προς τις εντολές και το παράδειγμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και φέρει καταφανή την σφραγίδα της αμαρτίας και της απομάκρυνσης από τον Θεό, της οποίας οψώνια και καρπός είναι τα πολλά δεινά και τα μεγάλα προβλήματα, τα οποία κάνουν τον βίον αβίωτον και φυγαδεύονταν την πραγματική εντυχία από την ζωή των ανθρώπων και δημιουργούν τις γνωστές περιπέτειες και κρίσεις του κόσμου.

Για τον λόγο, λοιπόν, αυτό για να μπορέσει η ανθρωπότητα να λυτρωθεί από τα δεινά αυτά και να επανεύρει τον εαυτόν της, πρέπει να πλησιάσει την αλήθεια αυτή, δηλαδή το πνεύμα, που, εκφράζει η λαμπροφόρος εορτή της Αναστάσεως του Σωτήρος μας Ιησού Χριστού. (Η.Ι.Χ).

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ
ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ «Η ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΩΝ ΠΤΩΧΩΝ»
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΤΗΣΙΑΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ
ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΣΤΙΣ 23/03/2008

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Συγκεντρωθήκαμε καὶ πάλι στὸν γνωστό μας, ἀλλὰ καὶ φιλόξενο αὐτὸ χῶρο, γιὰ νὰ ἀποδώσουμε εὐγνωμοσύνη καὶ εὐχαριστίες στὸν Θεὸ γιὰ δλα δσα ἔγιναν ἀπὸ τὸ Σωματεῖο μας κατὰ τὸ προηγούμενο ἔτος 2007 πρὸς ἀνακούφιση τῶν δοκιμαζομένων καὶ ἐνδεῶν ἀδελφῶν μας. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ἡ σημερινὴ ἡμέρα εἶναι δυνατὸ νὰ χαρακτηρισθεῖ ὡς ἡμέρα χαρᾶς καὶ ἐπικοινωνίας ἀδελφῶν ἐπὶ τῷ αὐτῷ.

Ἐφέτος τὸ Σωματεῖο μας συμπληρώνει 44 χρόνια ἀπὸ τὴν ίδρυσή του, σχεδὸν μισὸν αἰώνα. Συνεπῶς, νομίζω πὼς δικαιούμαστε νὰ κάνουμε ἔνα ἰστορικὸ δόδοιπορικὸ τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Σωματείου μας, μὲ κάποιες λεπτομέρειες. Αὐτὸ δῆμως ἐκ τῶν πραγμάτων εἶναι ἀδύνατο, λόγω ἐλλείψεως χρόνου. Πρὸς τὸ παρόν θὰ ἀναφερθοῦμε, δσο λακωνικότερα μποροῦμε, σὲ ἔνα ἰστορικὸ σημείωμα τῆς ίδρυσεως τοῦ Σωματείου μας.

Στὰ μέσα τοῦ μηνὸς Μαρτίου τοῦ 1963 στὸ Δημοτικὸ Σχολεῖο Τριανδρίας, στὸ ὅποιο Διευθυντὴς ἦταν δ Ναπολέων Παπασταύρου, συνέβη τὸ ἔξῆς περιστατικό, τὸ ὅποιο θὰ μποροῦσε νὰ θεωρηθεῖ ὡς προάγγελος τῆς ίδρυσεως τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Σωματείου μας. Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς 1ης διδακτικῆς ὥρας μπαίνει θορυβημένη στὸ γραφεῖο τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Σχολείου Ναπολέοντα Παπασταύρου ἡ δασκάλα τῆς Ἀ' τάξεως καὶ δίνει τὴν πληροφορία ὅτι ἔνας μαθητὴς

λιποθύμησε. "Υστερα από τις πρώτες βοήθειες ποῦ δόθηκαν στὸ παιδὶ διαπιστώθηκε πώς ἦταν νηστικὸ περίπου δυὸ ἡμέρες.

Τὸ περιστατικὸ συγκλόνισε τὶς καρδιὲς ὅλων τῶν δασκάλων τοῦ Σχολείου, ὅπως καὶ τῶν πνευματικῶν δυνάμεων τῆς περιοχῆς ἐκείνης, οἱ ὁποῖες διεπίστωσαν πᾶς τὸ ἴδιο πρόβλημα τῆς πείνας, τῆς ἀνέχειας καὶ τῆς φτώχειας εἶχαν καὶ ἄλλα 20 περίπου παιδιά. Ὅποτε ἀποφασίσθηκε ἀπὸ τὶς κυρίες τῶν κύκλων τῆς περιοχῆς ἐκείνης ἡ λειτουργία συσσιτίου μὲ πρώτῳ καὶ μεσημεριανῷ στὸ σπίτι τοῦ ἀειμνήστου Τάσκου. Στὴ συνέχεια ὅμως διαπιστώθηκε ὅτι ὑπῆρχαν στὴν περιοχὴ ἐκείνῃ καὶ γέροντες, οἱ ὁποῖοι ἀντιμετώπιζαν τὰ ἴδια προβλήματα, τὰ ὁποῖα ἀντιμετωπίσθηκαν ἀπὸ τοὺς ἀχθοφόρους τῆς ἀγάπης (κυρίες τῶν κύκλων) οἱ ὁποῖες πήγαιναν προσωπικὰ τὸ συσσίτιο στὰ σπίτια τῶν γερόντων.

Αὐτὸς ὁ τρόπος βοηθείας μὲ τὰ συσσίτια στὰ παιδιά, γέροντες καὶ γενικὰ στοὺς ἔχοντες ἀνάγκη διήρκησε περίπου ἕνα χρόνο. Ἡδη ἔγινε ἡ ἀρχὴ γιὰ τὴν ἵδρυση ἐνὸς Φιλανθρωπικοῦ Σωματείου, τὸ ὁποῖο ἀρχισε νὰ λειτουργεῖ ἐπίσημα ἀπὸ τὸν Μάιο τοῦ 1964 μὲ τὴν ὑπ' ἀριθμ. 3399/1964 ἀπόφαση τοῦ Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης καὶ μὲ τὴν ὀνομασία Φιλανθρωπικὸ Σωματεῖο «Η ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΩΝ ΠΤΩΧΩΝ».

Πρῶτος ὁ ὁποῖος ὑπέγραψε γιὰ τὴν ἵδρυση τοῦ Φιλανθρωπικοῦ Σωματείου «Η ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΩΝ ΠΤΩΧΩΝ» ἦταν ὁ μακαριστὸς γέροντας π. Λεωνίδας Παρασκευόπουλος καὶ ἀκολούθησαν ἄλλες 23 ὑπογραφὲς συνολικὰ 24, ὅσες ἀπαιτοῦσε ὁ Νόμος. Μεταξὺ τῶν 24 ἰδρυτικῶν μελῶν ἦταν καὶ οἱ: 1) Ἀργυρίου Κ., 2) Γεργορόπουλος Κ., 3) Γουλιέλμος Σπύρος, 4) Ζωγραφίδης Λάζαρος, 5) Κούβελας Δημήτριος, 6) Κουτσίκος Ιωάννης, 7) Μπακατσέλος Κ., 8) Παπαδημητρακόπουλος Παναγ., 9) Παπασταύρου Ναπολέων, 10) Τσιβύκης Άντωνιος, 11) Φραγκόπουλος Παράσχος, 12) Ψωμιάδης Χαράλ., κ.ἄ.

Οἱ ἀχθοφόροι τῆς ἀγάπης ἀρχισαν ἐπίσημα πλέον τὸ ἔργο τους. Ἐπὶ 20 ἔτη 1964-1984 ἐργάζονταν ὑποδειγματικά. Τὰ Δ.Σ., τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦσαν ὁ Φώτιος Μέγας, Δημήτριος Κούβελας, πατέρας τοῦ

τέως Ύπουργοῦ Σωτηρίου Κούβελα τοῦ Δικηγόρου Γεωργίου Κούβελα καὶ τῆς Ασπασίας Κούβελα, ὁ Χαράλαμπος Ψωμιάδης, πατέρας τοῦ Νομάρχου Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Ψωμιάδη, ὁ Γρηγόριος Καρύδας πατέρας τῶν ἐπιχειρηματιῶν Ἀθανασίου, Κωνσταντίνου καὶ Ἐλευθερίου Καρύδα, προσέφεραν σπουδαῖο ἔργο, τὸ διποῖο συνεχίζουν μέχρι σήμερα τὰ παιδιά τους, τὰ διποία στηρίζουν τὸ ἔργο τῆς «ΜΕΡΙΜΝΑΣ» ἡθικὰ καὶ ύλικά.

Θὰ ἦταν παράλειψη, ἐὰν δὲν ἀνέφερα μεταξὺ ἄλλων καὶ τὸν Παράσχο Φραγκόπουλο ΜΕΓΑ ΕΥΕΡΓΕΤΗ, ὁ διποῖος διετέλεσε καὶ Πρόεδρος ἀπὸ τὸ 1985-1990 καὶ προσέφερε μαζὶ μὲ τὰ ύλικὰ ἀγαθὰ καὶ τὴν ζωή του γιὰ τὴν «ΜΕΡΙΜΝΑ» τὸ ἔργο της διποίας στηρίζει τώρα ποικιλοτρόπως ἡ σύζυγός του κ. Φραγκοπούλου Μαριάνθη.

Ἐκτοτε καὶ γιὰ 2 τριετίες ἡ «ΜΕΡΙΜΝΑ» εἶχε ως Πρόεδρο τὸν ἀκάματο ἀχθοφόρο της κ. Γεώργιο Κιοσσὲ σημερινὸν ἀντιπρόδοτο. Στὴ συνέχεια ἀπὸ τὸ 1996 μέχρι σήμερα τὰ Δ.Σ. τῆς «ΜΕΡΙΜΝΑΣ», μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἀποτελοῦν δὲ Ἡλίας Χαματζόγλου, Γεώργιος Κιοσσές, Ἀπόστολος Ἀγιορειτός, Κωνσταντίνος Καρύδας, Νικόλαος Κωτικώστας, Γρηγόριος Γερομιχαλός, Εὐάγγελος Ἀγατιανός, Μαντζανάρης Δημήτριος, Λάππας Δημήτριος κ.ἄ., οἱ διποῖοι ἐργάσθηκαν καὶ συνεχίζουν νὰ ἐργάζονται φιλοτίμως καὶ φιλοπόνως παρέχοντες τὶς πολύτιμες ύπηρεσίες τους γιὰ τὴν προαγωγὴ τοῦ ἔργου, ποὺ μᾶς ἀνέθεσε ὁ Θεός, παραμελώντας πολλὲς φορὲς τὸν ἔαυτό τους καὶ τὶς οἰκογένειές τους.

Τελειώνοντας τὴν σύντομη αὐτὴ παρουσίασή μου κρίνω σκόπιμο, γιὰ τὴν συμπλήρωση τῆς συνεπτυγμένης αὐτῆς ἀναδρομῆς, ἔστω καὶ πέραν τοῦ ἀρχικῶς διαγραφέντος πλαισίου, νὰ προσθέσω ἐπιγραμματικὰ τὰ ἔξης:

1) Τὸ Σωματεῖο μας ἀπὸ τῆς ἰδρύσεώς του 1964 μέχρι σήμερα, ἀσκεῖ τὸ ἔργο τῆς ἐλεημοσύνης καὶ φιλανθρωπίας μὲ βάση τὶς Ἀγιογραφικὲς ἀλήθειες καὶ παραμένει στὸ σκοπὸ του ποὺ εἶναι ἡ ύλικὴ καὶ πνευματικὴ ύποστηριξη τῶν ἀνδεῶν καὶ δοκιμαζοφένων ἀδελφῶν μας. Θεωρεῖ καθῆκον του τὴν συμπαράσταση στὸν

έμπερίστατο ἀδελφό μας, ποὺ ἐπιβάλλεται ἀπὸ τὸν Θεῖο Νόμο σὲ κάθε χριστιανό, ὁ ὅποιος δὲν πρέπει νὰ μένει ἀδιάφορος μπροστὰ στὴ δυστυχία ποὺ ὑπάρχει: «Τῆς δὲ εὐποίας καὶ κοινωνίας μὴ ἐπιλανθάνεσθε· τοιαύταις γὰρ θυσίαις εὐαρεστεῖται ὁ Θεός» (Ἐβρ. 13,16).

Απὸ δὲ αὐτὰ ἀντιλαμβανόμαστε πῶς ἡ φιλανθρωπία εἶναι καθηκον κάθε χριστιανοῦ ποὺ ἐπιθυμεῖ νὰ δίνει ἀπλόχερα τὴν ἐλπίδα στοὺς δοκιμαζομένους ἀδελφούς μας, ἡ εὐγνωμοσύνη τῶν ὅποιων θὰ εἶναι ἡ καλύτερη προσευχὴ στὸ θρόνο τοῦ Θεοῦ.

Ἀκόμη πως ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι ἔνα χρέος πολὺ βασικὸ γιὰ κάθε πιστό, γιατί βρίσκει τὸ νόημά της στὴν πίστη πρὸς τὸν Χριστό. Ἄν δὲ Χριστὸς δέχεται ὅτι ἡ ἐλεημοσύνη εἶναι πηγὴ οὐράνιας ἀνταποδόσεως καὶ ἀποτελεῖ θησαυρὸ στοὺς οὐρανοὺς (Λούκ. 12, 33-34) εἶναι γιατί μέσω τῶν ἀδελφῶν μας, ποὺ δυστυχοῦν προσεγγίζουμε προσωπικὰ τὸν Χριστὸ «ἐφ’ ὅσον ἐποιήσατε ἐνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου τῶν ἐναχίστων, ἐμοὶ ἐποιήσατε» (Μάθ. 25, 40).

3) Ἐνημερωτικὸ φυλλάδιο

Τὸ Δ.Σ. ἀπεφάσισε νὰ ἐκδίδει ἔνα Ἐνημερωτικὸ φυλλάδιο. Τὸ πρῶτο φύλλο, μὲ τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ, ἐλπίζουμε νὰ κυκλοφορήσει τὶς ἡμέρες τοῦ Πάσχα.

Θελήσαμε νὰ ἀναφερθοῦμε συνοπτικὰ στὸ ἴστορικό τῆς «ΜΕΡΙΜΝΑΣ» γιὰ νὰ γνωρίσουν τὰ μέλη καὶ οἱ δωρητές μας ποιὸ εἶναι σὲ γενικὲς γραμμὲς τὸ ἔργο της, ἀλλὰ καὶ εἰς μνημόσυνο αἰώνιον τῶν εὐγενικῶν καὶ φιλανθρώπων ἐκείνων μιօρφῶν, ποὺ μὲ πολλὴ ἀγάπη, κόπους καὶ θυσίες καὶ κυρίως τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ ἐπέτυχαν μία ἄριστη λειτουργία τοῦ Σωματείου μας.

Τὸ Δ.Σ., τὰ μέλη, οἱ δωρητές καὶ οἱ βοηθούμενοί μας εὐχόμαστε δλόψυχα ὁ Θεὸς νὰ εὐλογεῖ τὸ ἔργο τῆς «ΜΕΡΙΜΝΑΣ» καὶ νὰ ἀναπαύει τὶς ψυχὲς ὅλων ἐκείνων, οἱ ὅποιοι καθ’ οίονδήποτε τρόπο ἐργάσθηκαν νὰ βοηθήσουν ὅσο τὸ δυνατὸν περισσότερους ἀδελφούς μας, ποὺ βρίσκονται σὲ ἀνάγκη, γιατί ὁ πόνος καὶ ἡ δυστυχία τοῦ πεινασμένου μικροῦ ἢ μεγάλου, ποὺ λιμοκτονεῖ εἶναι ἀληθινὸ

μαρτύριο. Ό δυστυχής είναι κάτι τὸ ἵερό, είναι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ. Είναι ὑπαρξίς ποὺ τὴν κλαῖς χωρὶς νὰ τὴν γνωρίζεις. Όταν ἀτενίζεις ἡ πληροφορεῖσαι γιὰ ἀνθρώπους, ποὺ ὑποφέρουν ἀπὸ τὴν φτώχεια συγκλονίζεσαι καὶ λειώνει ἡ ψυχή σου.

Ο Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος διδάσκαλος καὶ γνώστης τῆς ἀνθρώπινης ἀθλιότητας, λέει: «Δεινὸν γὰρ δντως ἡ πείνα καὶ ἵσασιν δσοι πᾶσαν ταύτης εἰλήφασι. Λόγος γὰρ οὐδεὶς παραστῆσαι δυνήσεται τῆς ὅδύνης, δσην ὑπομένοντιν οἱ πτωχεία συζῶντες». Δηλαδὴ είναι φοβερὴ ἡ φτώχεια καὶ τὴν γνωρίζουν μόνον δσοι τὴν ζήσανε. Είναι ἀδύνατη κάθε περιγραφή. Είναι ἀλήθεια πὼς τοῦ πεινασμένου τὸν πόνο καὶ τὴν δυστυχία δὲν είναι δυνατὸν κανεὶς νὰ διακρίνει. Ποιός, λοιπόν, μπορεῖ νὰ μείνει ἀδιάφορος σὲ μία τέτοια κοινωνικὴ τάξη ἀνθρώπων, ποὺ καὶ αὐτοὶ είναι «εἰκόνες τοῦ Θεοῦ».

Ἐμεῖς τουλάχιστον, ποὺ ταχθήκαμε ἀπὸ τὸν Θεὸν νὰ κάνουμε τὸ ἔργο αὐτό, πρέπει νὰ τὸ συνεχίσουμε...

Ο Πρόεδρος
Ηλίας Χαματζόγλου

ΕΠΛΟΓΟΣ

Αγαπητά Μέλη, Δωρητές και Φίλοι του Σωματείου μας, με την δική σας βοήθεια και συμπαράσταση φέρνουμε σε πέρας το δύσκολο έργο της ανακούφισης του ανθρώπινου πόνου που βρίσκεται σε περίσσεια στις μέρες μας.

Το βλέπουμε και το συναντούμε κάθε μήνα, κάθε εβδομάδα και κάθε μέρα γύρω μας, στα πρόσωπα και στο βλέμμα των ανήμπορων αδελφών μας που έχουν την ἀμεσητή ανάγκη μας.

Εμείς σαν Διοικητικό Συμβούλιο της «ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΩΝ ΠΤΩΧΩΝ» είμαστε απλώς ο φορέας και το μέσο που συντελούμε για να φθάσει η βοήθεια σας στους Βοηθούμενους του Σωματείου μας που καθημερινά δυστυχώς αυξάνονται.

Γι' αυτό και κάνουμε θερμή ἐκκληση στα φιλάνθρωπα αισθήματά σας να συμπαρασταθείτε το έργο μας, είτε αυξάνοντας τις εισφορές και δωρεές σας, είτε προτείνοντας μας νέα μέλη για εγγραφή, είτε μιλώντας για το Σωματείο και τη δράση του σε πρόσωπα που μπορούν και επιθυμούν να βοηθήσουν.

Ευχόμαστε ολόψυχα σε όλους σας «ΚΑΛΟ ΠΑΣΧΑ» και «ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ»

Με αδελφική αγάπη Χριστού
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

«ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΩΝ ΠΤΩΧΩΝ»

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟ ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ: 1964

«ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ»

Φύλλο:1 Έτος: 2008

ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ:

Φιλανθρωπικό Σωματείο
«ΜΕΡΙΜΝΑ ΤΩΝ ΠΤΩΧΩΝ»
Α.Μ. 734 (3793)
Απόφ.Πρωτ.Θεσ/νικης 3399/1964

ΕΔΡΑ:

ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 22
ΤΚ 54621-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

ΤΗΛ. 2310-302217

ΦΑΞ: 2310-535313

e-mail : merimnatonptoxon@gmail.com

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ :

ΗΛΙΑΣ ΧΑΜΑΜΤΖΟΓΛΟΥ

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ :

1. Η.ΧΑΜΑΜΤΖΟΓΛΟΥ
2. Γ.ΚΙΟΣΣΕΣ
3. Α.ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

Τιμή φύλλου : 1 €

ΔΙΑΝΕΜΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΡΑΠΕΖΩΝ :

1. ΠΕΙΡΑΙΩΣ 5211-036427-751

2. ΕΘΝΙΚΗ 213/296025-73

3. ΕΜΠΟΡΙΚΗ 400/32801323

Για τις καταθέσεις των Εισφορών και Δωρεών σας, στους παραπάνω λογαριασμούς, παρακαλούμε να μας αποστέλλετε φωτοαντίγραφο της απόδειξης κατάθεσής σας, είτε στο ΦΑΞ : 2310-535313, είτε στην ταχυδρομική μας διεύθυνση :

**ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ 22
Τ.Κ.54621 – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ**

για να μπορούμε στη συνέχεια να σας αποστέλλουμε την σχετική επίσημη απόδειξη του Σωματείου μας.

Ποσά άνω των 100 € συνολικά για Δωρεές, εκπίπτουν από την Εφορία.

Το νέο εκλεγμένο Δ.Σ. του Σωματείου μας για την περίοδο 2008-2010 με όλα τα μέλη του οποίου μπορείτε να επικοινωνείτε για οποιοδήποτε θέμα είναι :

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

1.ΧΑΜΑΜΤΖΟΓΛΟΥ ΗΛΙΑΣ, Πρόεδρος ΤΗΛ.2310-302217

2.ΚΙΟΣΣΕΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Αντιπρόεδρος ΤΗΛ.23920-63277

3.ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, Γ.Γραμματέας ΤΗΛ.2310-924231

4.ΚΑΡΥΔΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ, Ταμίας ΤΗΛ.2310-852481

5.ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ, Μέλος ΤΗΛ.2310-900255

6.ΤΖΑΜΑΝΤΖΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Μέλος ΤΗΛ.2310-417932

7.ΚΩΤΙΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, Μέλος ΤΗΛ.2310-922913